

*Een zachte moeder van geduld,
een vrouw met vriendelijke ogen,
die wij nooit vergeten mogen.
Zij rust nu, alle pijn gesust
en al het leed en alle vragen
in tranen en gebed gedragen.*

Dankbare herinnering aan



Mevrouw

Jacqueline DE ROOSE

echtgenote van de Heer
Lucien VAN SCHOORISSE

*geboren te Nukerke op 1 augustus 1934 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op
21 december 2002, gesterkt door
de ziekenzalving.*

Lid van KVLV
Lid van de Bond van de Gepensioneerden

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkind en de
families De Roose, Thienpont, Van Schoorisse
en Maes danken u voor uw genegenheid en
uw medeleven.

Een hele tijd geleden begon een lijdensweg voor
jou, maar nooit was er één woord van klagen;
ondanks alle pijn slaagde je erin een sterke, lieve
en moedige echtgenote, moeder en groot-
moeder te blijven.

Niets was je ooit teveel : een helpende hand, een
luisterend oor, je was gewoon alles voor
iedereen.

Nooit vroeg je iets terug, alles was met zoveel
liefde gegeven; een “nee” stond niet in jouw
woordenboek.

Waar je je hartje aan ophaalde waren je
uitstapjes, je konijntjes, de geitjes maar vooral je
bloemen. Wanneer het enigszins kon was je
buiten in je bloementuin.

Maar vooral was er je gezin waar je alles voor
deed. Je ganse leven stond in het teken van je
man, kinderen en kleinkind.

De laatste maanden ging alles wat moeizamer, we
wilden helpen maar konden niets doen. Het deed
pijn je te moeten zien lijden, maar je zo plots te
moeten afstaan doet nog meer pijn. Je laat een
leegte achter die niemand kan invullen.

We zullen je missen, maar nooit vergeten.

Dank voor alles.

*De namis heeft plaats op zondag 19 januari 2003
om 10 uur in de parochiekerk te Etikhove.*



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.